

REISVERSLAG

UITWAAIEN

IN ZEELAND



7 t/m 14 augustus 2015

Inleiding

Vrijdag 7 augustus 2015 was het dan eindelijk zover. We vertrokken van het hoofdkantoor van Tendens in Arnhem, via Veenendaal en Breda naar de vakantiebestemming Burgh-Haamstede in Zeeland.

De vakantiegangers waren:

Ineke van der Henst
Hans Schraven
Ruud Haneveld
Laurens de Jong
Menno van Dijk
Corrie Mol

De begeleiding bestond uit:

Harmke Oonk
Jack van Dalen

We verbleven in het Landal Resort Haamstede, Daleboutseweg 4, in Burg-Haamstede.

Vrijdag 7 augustus

Even voor twee uur vertrokken we bijna allemaal naar onze vakantiebestemming Landal Resort Haamstede in Burgh-Haamstede in de provincie Zeeland. Juist ja, bijna allemaal. Alleen Ruud ging rechtstreeks naar de vakantiebestemming.

Toen we om half vijf aankwamen en de koffers binnen hadden gezet, hebben we eerst een beetje uitgerust van de lange reis en hebben we wat gedronken.

Van eten koken kwam niet veel meer terecht dus hebben we friet met een snack gehaald en in het huisje opgegeten.

De drie onderstaande foto's geven een indruk van de begane grond (huiskamer en keuken) van ons huisje.





Tot onze spijt hebben we de waterpolovrouwen in de finale om het wereldkampioenschap tegen de Amerika zien verliezen. Verder was het een leuke dag!

Zaterdag 8 augustus

Vandaag zijn we na een goede nachtrust rond half negen opgestaan. Lekker op ons gemak ontbeten en onder het genot van een kopje koffie naast het huisje buiten gezeten.

Daarna zijn we naar het gezellige plaatsje Zierikzee geweest.



Nadat we het plaatsje bekeken hadden zijn we op een terrasje terecht gekomen. Een enkeling nam er een kleinigheid te eten bij.





Ook zijn we nog langs de haven van Zierikzee gewandeld. Het is een hele leuke haven.





Er moeten natuurlijk ook boodschappen gedaan worden. Op weg naar het huisje zijn we bij de Aldi geweest waar we voor een aantal dagen boodschappen hebben gedaan.

Thuis was het weer tijd voor frisdrank of iets anders.

's Avonds hebben we macaroni gegeten waar we allemaal van gesmuld hebben.

Laurens glunderde bij de overwinning van Feyenoord op Utrecht met 3 tegen 2. Volgens Laurens hebben ze daarom hier in Burgh-Haamstede zelfs vuurwerk afgestoken!

Zondag 9 augustus

Ook vandaag hebben we weer lekker relaxed ontbeten.

Daarna zijn we naar Deltapark Neeltje Jans gegaan. Hier valt veel te leren over de Deltawerken en de dieren die in zee leven. Erg interessant. In een heel groot aquarium zagen we ook roggen en echte haaien. Ineke was zo moedig om één van de haaien (wees gerust, de haai die Ineke heeft geaaid was een stuk kleiner dan die op de foto) over de rug te aaien!



Hoogtepunt van de dag was een rondvaart door het grootste nationale park van Nederland: de Oosterschelde.





In de verte hebben we zelfs een zeeleeuw gezien!



Een treintje is een ideaal vervoermiddel om je door het park te verplaatsen.



En natuurlijk niet te vergeten: een roofvogelshow met diverse roofvogels van klein tot groot.







Er werden er aan het einde van het bezoek aan Neeltje Jans ook souvenirs gekocht.

In Burgh-Haamstede hebben we bij pannenkoekenhuis "De Graanhalm" overheerlijke pannenkoeken gegeten.



Een lekker ijs maakte deze leuke dag af. Nu twijfel ik zelf over wat het hoogtepunt van deze dag was: de rondvaart op de Oosterschelde, de roofvogelshow, of toch de pannenkoek met ijs na 😊?!



Maandag 10 augustus

Moe maar voldaan van de leuke dag gisteren, hebben we vandaag geluierd.

Maar ook voor vandaag geldt: geen boodschappen doen betekent geen eten. Dus zijn we tegen het eind van de middag in het busje gestapt en zijn we boodschappen gaan doen. Daar wordt je natuurlijk wel moe van, dus hebben we ons zelf beloond met een lekker soft ijsje.



Terug in het huisje hebben we gekookt en daarna hebben we onder het genot van een Advocaatje met slagroom, een alcoholvrij biertje of fris en chips tv gekeken.

Dinsdag 11 augustus

Vandaag zijn we met de bus, nee niet met ons busje maar met een lijnbus naar Middelburg geweest. We hadden kaartjes om bepaalde stukken gratis met het openbaar te reizen. Daar hebben we natuurlijk graag gebruik van gemaakt.

Eerst hebben we winkels gekeken. Van al dat kijken en geslenter kregen we dorst. Gelukkig is Middelburg een gezellig dorp dat uitnodigt om (meerdere keren) op een terrasje te gaan zitten.



Het was erg druk in Middelburg omdat er kermis was.



Tegen het eind van de middag zijn we met de lijnbus weer terug gegaan naar het huisje.

Na het eten bleek de tv weer een "magische" aantrekkingskracht te hebben...

Woensdag 12 augustus

Rond half elf zijn we naar Goes gereden waar we een ritje met een hele oude motorwagen hebben gemaakt van Goes naar Baarland en terug. Onderweg zagen we de echte Herbie, de bekende Volkswagen Kever uit de film!



In Hoedekenskerke zijn we uitgestapt om wat te eten en te drinken.



Op de terugweg naar Goes passeerde ons nog een hele oude stoomtrein.



Onderweg naar het huisje hebben we nog de Emelisse Brouwerij in Kamperland bezocht. Daar brouwen ze verschillende soorten bier met een laag tot een behoorlijk alcoholpercentage van wel 11%.



Terug bij het huisje kwam om zeven uur de brandweer om een demonstratie blussen te geven. Onze groep bestond een uit een aantal zeer kundige brandweermannen!



De kinderen mochten ook nog in het schuim spelen. Ook Ineke heeft zich goed geamuseerd.



Corry zag een duik in schuim niet zo zitten, dus heeft Harmke het schuim naar Corry gebracht...



Deze twee heren, Hans en Menno, bekeken het hele gebeuren vanaf een gepaste afstand. Een schuimbad? Nou, nee, bedankt.



Donderdag 13 augustus

Deze dag hebben we een bezoek gebracht aan Vlissingen. Het is er heel leuk en gezellig! Van een boulevard tot een haven waar van alles te zien is, gezellige straatjes en natuurlijk veel strand.











Laurens genoot met volle teugen van een duik in zee!



Ook aan deze dag kwam een einde, maar voor dat het zover was zijn we eerst nog lekker uit gaan eten.

Vijf van de acht kozen voor vlees, de andere drie voor vis. Het smaakte voortreffelijk. Als nagerecht hadden we een heerlijk ijs.



Daarna zijn we teruggegaan naar het huisje om te douchen en koffers in te pakken ☹️.

Vrijdag 14 augustus

We moesten om half zeven uit de veren, zodat we op tijd konden vertrekken en in Veenendaal en Arnhem zouden arriveren.

Uiteraard hebben we voor vertrek nog een laatste keer ontbeten voordat alle bagage en iedereen de bus in ging. Ruud werd door familie opgehaald en om tien uur vertrokken we richting Veenendaal, waar we ook afscheid namen van Ineke, Corry en Laurens. Met drie nieuwe vakantiegangers aan boord zij we doorgereden naar Arnhem waar we afscheid namen van Hans en Menno.

Het was een geslaagde, leuke en gezellige vakantie.

Ook namens Harmke: wie weet, tot volgend jaar.